



GEMEENTEBRIEF

12 mei 2024

Volgnummer 1633

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad:

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker.

U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: scriba@pghkorenaar.nl

Deze week zondag 12 mei 9.30 uur, gaat voor ds. Klaas Holwerda uit Amsterdam. Alfred Hoogendoorn is de koster en het orgel wordt bespeeld door Leon van Veen. Ouderling van dienst is Ellen de Gelder, Marian Zintel is diaken van dienst en Johan Langelaar verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt bediend door Jan Luuk van Dijk. Bij de oppas is Daisy Hoogendoorn en de kindernevendienst wordt geleid door Jady Hoogendoorn.

De koffie wordt verzorgd door Nanny Hassefras en Hans van der Lip

Collecten:

1^e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in actie, binnenlands diaconaat**
Kerk-zijn met en voor elkaar

Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst?

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is 'De Sleutel' in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In 'De Sleutel' is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop.

Via het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie maak je diaconale initiatieven zoals De Sleutel in Apeldoorn mogelijk. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat mei of doneer online.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

2^e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

de Korenaar

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning.

Volgende week zondag 19 mei, 9.30 uur, 1^e Pinksterdag, gaat voor ds. Meindert Burema uit Leidschendam. Jady Hoogendoorn is de koster en het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Ouderling van dienst is Annette v.d. Bosch, Alfred Hoogendoorn is diaken van dienst en Alexander van den Bosch verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt bediend door Arend van Zanten. Bij de oppas is Janine Zaal en de kindernevendienst wordt geleid door Lily Hoogendoorn. De koffie wordt verzorgd door Martien en Lia Heyker.

Liturgie 12 mei 2024

Orgelspel
Lied voor de dienst: Lied 663
Welkom
Stil moment
Intochtslied :Lied 275
Groet
Klein Gloria
Kyrie intenties afgewisseld met acclamatie Lied: 301f
Glorialied Lied: 305
Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
Eerste lezing :Handel: 1:12-14
Antwoordsalm Lied 27b: 1, 2, 4
Evangelielezing:Johannes 1:16-24
Acclamatie Lied 339a
Verkondiging
Zingen Lied: 667
Dankzegging,voorbeden stil
gebed en Onze Vader

Collecten
Slotlied: Lied: 653: 1, 7
Zegen
Gemeente beaamt met zingen 3x

Pastoraat

1 april is ds Jan Werkman begonnen als ambulante predikant in de Korenaar. Inmiddels heeft hij al veel bezoeken afgelegd. Dominee Jan richt is onder andere op het (crisis) pastoraat, maar heeft gelukkig ook tijd om andere (oudere) gemeente leden te bezoeken. Dus als u door hem gebeld wordt, hopen we dat u het fijn vindt dat hij op bezoek wil komen.

Aankondiging huwelijk

Op vrijdag 24 mei zullen Ruben Korteland en Monique de By in het huwelijk treden. De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden op 24 mei om 13.30 in de Korenaar te Hazerswoude Dorp o.l.v. ds. Carla Melgers.

De bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar de familie Borst.

De familie Borst heeft een zorgboerderij aan het Westeinde. Twee weken geleden is bij hen de paardenstal volledig afgebrand. We wensen hen heel veel sterkte.

De bloemen worden gebracht door Aafke en Enno Knibbe