



GEMEENTEBRIEF

21 juli 2024

Volgnummer 1643

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad:

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker.

U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: scriba@pghkorenaar.nl

Deze week zondag 21 juli 9.30 uur, gaat voor ds. Meindert Burema uit Leidschendam. Aad van Zanten is de koster en het orgel wordt bespeeld door Jos Qualm. Ouderling van dienst is Mark van der Haven, Marian Zintel is diaken van dienst en Rita de Gelder verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt bediend door Arend van Zanten. In verband met de zomervakantie is er geen oppas/kindernevendienst.

De koffie wordt verzorgd door Martien en Tieke van Zanten.

De collecten zijn bestemd voor de diaconie en onderhoudsfonds.

1^e inzameling van uw gaven is voor **IZB zending in Nederland**

Zending in Nederland is urgent!

Op steeds meer plaatsen verdwijnt de kerk uit beeld of heeft ze een te hoge drempel gekregen. Maar er is ook nieuwe belangstelling voor religie en levensvragen. Kansen dus voor de blijde boodschap!

Zending is in de eerste plaats Gods werk; Hij staat ervoor garant! Samen met u weten we ons geroepen om ingeschakeld te worden bij wat Hij doet.

Hij geeft en zegent en wij mogen onze plek innemen en het goede nieuws doorgeven. Dit doen we door toerustingsprogramma's op te zetten voor predikanten, kerkenraden en gemeenteleden.

Ook zijn we met missionaire pioniersplekken present door heel het land en maken we de podcasts 'Eerst Dit' en 'Dit is de Bijbel'. Zomaar wat voorbeelden van de manier waarop we, ook namens u, het evangelie laten klinken in deze tijd. Helpt u ook mee de IZB het evangelie te verspreiden in Nederland!?

2^e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Volgende week zondag 28 juli 9.30 uur, gaat voor ds. Dries Blokker uit Callantsoog. Hilbrand Zintel is de koster en het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Ouderling van dienst is Simon Voets, Alfred Hoogendoorn is diaken van dienst en Nelleke de Beus verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt bediend door Jan Luuk van Dijk. In verband met de zomervakantie is er geen oppas/kindernevendienst.

De koffie wordt verzorgd door Jan en Fia Pels.

De collecten zijn bestemd voor de kerk en de diaconie.

De bloemen

De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen mevrouw M. van Dijk-Peels.

Uit de gemeente Op vrijdag 12 juli is overleden, in de leeftijd van 84 jaar, ons gemeentelid Cor Ooms.

"Opgenomen in de geborgenheid en liefde van de Eeuwige Vader" staat er op de rouwkaart

Donderdagavond jl. was de dankdienst voor zijn leven hier in de Korenaar. We wensen zijn vrouw Irene en allen die met Cor verbonden waren, veel sterkte en Gods onmisbare troost en nabijheid toe.

Orde van dienst zondag 21 juli 2024

Orgelspel

Lied voor de dienst Lied 362 1, 2

Woord van welkom

Moment van stilte om ons voor te bereiden op wat komen gaat....

Intochtslied: Psalm 150

Bemoediging en groet

Kyriegebed met acclamatie

Lied 368G

Glorialied: Lied 791: 1, 2, 3 en 6

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: : Psalm 1 (NBV)

Zingen: Lied 845

Schriftlezing: Verzen uit het boek

Prediker 6 en 7

Zingen: Lied 720

Overdenking

Zingen: Lied 923

Dankzegging, voorbeden, stil

gebed en het 'Onze Vader'

Delen van de gaven

Slotlied: (staande) Lied 416

Zegen

Gemeente beaamt met zingen

3x amen

Uit de gemeente.

Afgelopen zondagochtend werden de bloemen namens onze gemeente bij mevrouw Matze-de Peinder bezorgd. Zij was erg blij met het prachtige bloemstuk, de bijbehorende Korenaarkaart en de kaart met de namen van de gemeenteleden.

Zij wil u allen daarvoor hartelijk bedanken.

DRIETOUR
REIZEN DIE INSPIREREN

Groepsreis Turkije 22-29 april 2025

Paulus en Johannes achterna...

Iedere bestemming heeft zijn verhaal. En in Turkije, dé “bakermat” van het christendom, liggen de Bijbelverhalen letterlijk op straat. Het is het land waar Paulus het Evangelie heeft verkondigd en het land waar Paulus de brieven aan de 7 Gemeenten van Klein Azië heeft geschreven.

Eerder dit jaar heb ik een studiereis naar het prachtige Turkije gemaakt, waar wij o.a. de plaatsen Loadicea en het vroegere Smyrna, Hiërapolis, Sardes en Pergamon bezochten. Het is een ongelooflijk indrukwekkend land waar de verhalen echt voor mij tot leven zijn gekomen.

Ik gun iedereen deze ervaring en om die reden organiseer ik een groepsreis naar dit fantastische land. Er zal een zeer kundig Nederlands sprekende gids meereizen zodat wij alle tijd hebben om te voelen, te ervaren en te beleven. Op de belangrijke Bijbelse plaatsen slaan wij de Bijbel open en komen de verhalen tot leven.

Reis : Mw. E. Karens-Rademaker
Bestemming : Turkije
Reisduur : 8 daagse rondreis 7 Gemeenten van Klein Azië
Reisdata : 22 april t/m 29 april 2025

Heeft u belangstelling in de informatie over deze reis? Spreek mij gerust aan na de dienst, of bel mij (tel.nr. 06-83386666) of mail mij (estherkarens@hotmail.com). Ik deel alle informatie graag of stuur deze op.

Hartelijke groeten,
Esther Karens



Beste mensen,

Zoals jullie wellicht in de Kerkklanken hebben gelezen, hebben wij hebben ons recent laten overschrijven naar de Protestantse Gemeente in Rijnsburg, dicht in de buurt van onze thuisbasis in Nederland. Wij zijn beiden van jongs af aan lid geweest van de Korenaar en hebben goede herinneringen aan die tijd. Ook in de tijd dat we in het buitenland wonen, hebben we een warme band vanuit de gemeente ervaren. Dat is ons heel dierbaar. We willen jullie dan ook hartelijk bedanken voor al het goede dat we hebben meegekregen vanuit de gemeente en wensen jullie alle goeds en Gods zegen toe!

Tot ziens!

Marijke en Erick Westerman

Data van de Zomerzangavonden:

Thema: Ga mee en zing mee.

24 juli	Ontmoetingskerk,	Koudekerk a.d. Rijn
31 juli	Engelbewaarderkerk	Hazerswoude dorp
7 augustus	Brugkerk	Koudekerk a.d. Rijn
14 augustus	Hervormde kerk	Hazerswoude dorp
21 augustus	Scheepjeskerk	Hazerswoude Rijndijk

Aanvang 19.00 uur. Na afloop is er koffie en thee