



Kerklanken

Maandblad Protestantse Gemeente Hazerswoude

34^e jaargang - nummer 9 – okt 2024

In dit nummer:

Overdenking: Allerheiligen, Allerzielen	Kerkelijke stand
Kerkdienstenrooster	Jarigen: 80+
Berichten over wel en wee van gemeenteleden	Jarigen: 4 jaar
Koffieconcert 3 november	Veilige gemeente, vertrouwenspersonen
Beleidsplan definitief gemaakt en vastgesteld	Veilige gemeente, gedragscode vrijwilligers
Pastorale bezoeken door Jan Werkman	Kort verslag Kerkenraad
Collectedoelen nader toegelicht	Aurelia helpt mantelzorgers
Collecteverantwoording	Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad
Petrus adventskalender bestellen	Van de redactie
In Memoriam: Rein Zaal	Bijbelleesrooster
Because We Carry	Gegevens Protestantse gemeente

Allerheiligen, Allerzielen

“Wat gaan jullie doen à la Toussaint?” vragen veel Fransen deze tijd aan elkaar. Toussaint is de benaming voor Allerheiligen en met La Toussaint bedoelen de Fransen de herfstvakantie. In de katholieke kerk worden als sinds eeuwen op 1 november alle heiligen herdacht en op 2 november alle zielen. Halloween (31 oktober) heeft met deze traditie te maken, het betekent letterlijk All Hallows' Even, de avond voor Allerheiligen. Zoals de Kerstavond de avond voor Kerst is. De nadruk bij Halloween ligt vooral op het verdrijven van de boze geesten, vergelijkbaar met het afsteken van vuurwerk in de Nieuwjaarsnacht.

De protestanten hadden aanvankelijk weinig met m.n. Allerheiligen omdat wij geen heiligen in die zin kennen. Begin 19^e eeuw kwam in de Lutherse kerk het gedenken van de overledenen en het herdenken van hen die in de oorlog waren omgekomen in het toenmalige Duitsland op. Dat deden ze op Gedachtenisondag. In de calvinistische traditie noemde men de dag Eeuwigheidszondag, wat direct een diepere laag aan het herdenken geeft. Wij herdenken onze doden op (beetje technisch) de laatste zondag van het kerkelijk jaar: laatste zondag voor Advent. Inmiddels zijn ook meerder PKN-kerken ertoe overgegaan de doden van hun gemeente op de zondag rondom Allerzielen te gedenken en niet-kerkelijke mensen daarbij te betrekken door op de voorafgaande zaterdag de kerk open te stellen voor hen die behoefte hebben aan het aansteken van een kaarsje

Zondag 24 november is het voor ons “Allerzielen”. Ds. Biesheuvel gaf onlangs een mooie uitleg van het woord *ziel*. Als een mens tot volle zelfontplooiing komt en wordt zoals hij/zij bedoeld is, ontwikkelt zich zijn ziel. (In het Oude Testament hebben dieren trouwens ook een ziel.) We herdenken de ziel van de geliefden die ons zijn voorgedaan in het perspectief van de eeuwigheid. We beleven dit perspectief niet op dezelfde manier: voor de één blijft de persoon zoals we hem/haar gekend hebben voortbestaan, voor de ander is de wetenschap dat de ziel van de geliefde in het Eeuwige Licht geborgen is rustgevend. Als symbool van het Licht dat nooit meer dooft, steken we in verbondenheid met elkaar en met hen die ons ontvallen zijn een kaarsje aan.

Ik wens ons allen een troost- en hoopvolle Eeuwigheidszondag toe!

Met pastorale groet,
Nelleke de Beus-Leerling



*Mooi is de dag waarop jij genoemd wordt
Mooi al is die dag niet zonder pijn
Mooi is de dag waarop jouw levenslied klinkt
Iemand vertelt van wie jij was
Dat jij wel weg maar niet voorbij bent.*

*Mooi is die dag waarop je naam weerklinkt
Als een chanson uit een geliefd verleden
Mooi is die dag met een geur van nostalgie
Toen alles nog zo zorgeloos was
Dat wij dachten dat dat voor eeuwig zou zijn.*

*Mooi is de dag waarop je naam er ineens weer is
Niet dat versleten refrein over vooruit moeten
kijken
Mooi is de dag waarop terugkijken ook mag
Zo een dag is een liefdesomarming die sterkt
Op de weg verder van dag tot dag.*

*Mooi is de dag waarop jij wordt genoemd
Een kaars brandt voor jou
Mooi is de dag waarop jij leeft als gisteren
Jij bent wel uit de tijd gevallen
Maar leeft in die andere eeuwige tijd van liefde.*

– Marinus van den Berg –

Kerkdienstenrooster

3 november 2024 10.00 uur Dankdagviering o.l.v. eerwaarde Leo Koot uit Leiderdorp, aansluitend koffieconcert

Organist: Theo Griekspoor

Koster: Aad van Zanten

Collecte:

1^e = Kerk in Actie - najaarszendingsweek

2^e = onderhoudsfonds

Dankdag collecte voor de diaconie

10 november 2024 10.00 uur o.l.v. ds. Erik de Waard uit Doorwerth

Organist: Leon van Veen

Koster: Alfred Hoogendoorn

Collecten:

1^e = Kerk in Actie - werelddiaconaat

2^e = de eigen diaconie

17 november 2024 10.00 uur o.l.v. ds. Piet Wildschut uit Alphen aan de Rijn

Organist: Jos Qualm

Koster: Jady Hoogendoorn

Collecten:

1^e = Plaatselijk missionair werk

2^e = de kerk

24 november 2024 10.0 uur o.l.v. ds. Anja van Alphen uit Haasdrecht, i.s.m. de liturgiecommissie,

Gedachteniszondag

Organist: Theo Griekspoor

Koster: Aad van Zanten

Collecten:

1^e = PKN - Pastoraat

2^e = de eigen diaconie



Berichten over wel en wee van gemeenteleden

Beste Korenaarleden,

Jarenlang heeft u wekelijks in de Gemeentebrief kunnen lezen over het wel en wee van onze gemeenteleden. U heeft dat als zeer prettig ervaren omdat meeleven op deze manier gemakkelijk mogelijk was.

Door de wet op de privacy mogen de diverse redacties deze informatie niet zomaar meer plaatsen. Het met elkaar meeleven wordt hierdoor bemoeilijkt, wat door velen onder u zeer betreurd wordt.

Graag willen we u erop wijzen dat het altijd mogelijk is om de redactie van de Gemeentebrief en/of Kerkklanken te benaderen om toch uw bericht te plaatsen. Geef u hierbij dan duidelijk aan of u wel of niet uw adresgegevens in dit bericht erbij geplaatst wilt hebben.

U kunt uw bericht ook in de (besloten!) Korenaarapp kwijt. U kunt dit zelf doen (als u de app gebruikt) of het bericht door een ander laten plaatsen. Stuur uw berichtje in dat geval dan door naar de scriba. .

Het zou fijn zijn als we ook op deze manier het omzien naar elkaar weer meer handen en voeten kunnen gaan geven.

Hieronder voor de volledigheid de gegevens van de diverse media:

Gemeentebrief: gemeentebrief@pghkorenaar.nl

Kerkklanken: postkerklanken@gmail.com of kerklanken@pghkorenaar.nl

Korenaarapp: scriba@pghkorenaar.nl

PS Heeft u de Korenaarapp zelf nog niet maar wilt u het wel en heeft u hulp nodig bij het installeren ervan?

Mail dan even naar Meinte Vierstra: preses@pghkorenaar.nl

Uw en jouw kerkenraad



Koffieconcert 3 november

Zondag 3 november a.s. zal onze organist Theo Griekspoor, na de ochtenddienst, een koffieconcert verzorgen op ons prachtige orgel.

Na de dienst is er gewoon gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken, waarna om ca. 11.45 uur het concert begint.

Er zullen o.a. werken ten gehore gebracht worden van Pachelbel, Joh. Seb. Bach, Jan Zwart, G. Fr. Handel, Jan Zwart en Ch. Marie Widor.

Een unieke gelegenheid om ons unieke orgel eens op een andere manier te horen dan als begeleiding van de gemeentezang.

Van harte aanbevolen



Beleidsplan definitief gemaakt en vastgesteld.

Op de gemeentevergadering van 22 september jl is het conceptbeleidsplan besproken. Op basis van uw reacties en de schriftelijk binnengekomen reacties heeft de Kerkenraad het beleidsplan op onderdelen aangescherpt en aangevuld.

In de kerkenraadsvergadering van maandag 14 oktober heeft de kerkenraad vervolgens het beleidsplan goedgekeurd en vastgesteld.

Het definitieve beleidsplan is te downloaden op de website.

Uw / jouw kerkenraad



Pastorale bezoeken door Jan Werkman

Zoals u/jij weet, hebben we een ambulante predikant: Jan Werkman. Vanuit het gezichtspunt van de meeste gemeenteleden doet hij een beetje onzichtbaar zijn werk. En dat vinden we jammer want Jan legt wel 4 tot 6 pastorale bezoeken per week af!

Als kerkenraad krijgen we terug dat dit zeer gewaardeerd wordt.

Wilt u/ wil jij eens een gesprek hebben met dominee Jan Werkman of kent u / ken jij iemand die dat mogelijk zou willen? Geef dit dan door aan de kerkenraad via kerkenraad@pghkorenaar.nl.

Uw / jouw kerkenraad

Collectiedoelen – nader toegelicht

3 november, dankdag voor gewas & arbeid

1^e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in actie, najaarszendingsweek**

- **Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek**

We kunnen het ons nu nauwelijks nog voorstellen: dat je geen boeken in huis hebt. Misschien kennen we de verhalen van vroeger, van vaders, moeders, opa's, oma's: dat er maar een enkel boek in huis was. En hoe kostbaar bezit dat was. In het achtergestelde noorden van Ghana komen kinderen die op de bijbelclub zitten met zo'n kostbaar boek thuis: een Bijbel vol boeiende verhalen en mooie platen. Een Bijbel in hun eigen taal. Kinderen hebben daaruit leren lezen op de bijbelclub. Ze lezen hun familie eruit voor. Ouders, broertjes en zusjes luisteren ademloos mee. Een kostbaar bezit. Ouders zijn trots om hun kinderen te horen voorlezen. Zeker als ze zelf analfabeet zijn. En goed lezen in hun eigen taal helpt kinderen ook om beter mee te komen op school, waar het onderwijs al gauw in het Engels is, de hoofdtal in Ghana.

- **Kinderen leren bijbellezen in hun eigen taal**

In de afgelegen dorpen in Noord-Ghana zijn veel volwassenen nog analfabeet. Tegenwoordig gaan de meeste kinderen in Ghana naar school. Maar in het dunbevolkte noorden is het vaak ver lopen naar een school en is de kwaliteit van het onderwijs een stuk minder. De klassen zijn groot en het onderwijs Engelstalig, terwijl kinderen thuis soms alleen een lokale taal spreken. Ook komt de leraar niet altijd opdagen. Daarom leren veel kinderen alsnog niet goed lezen en schrijven. Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Dat is goed voor hun leesvaardigheid. Ze krijgen de mooi geïllustreerde Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen. Zo leren ieder jaar 750 kinderen via kinderbijbelclubs bijbellezen in eigen taal. Goed voor hun eigen ontwikkeling en mogelijk worden deze kinderen de toekomstige kerkleiders.

2^e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Dankdagcollecte inzameling van uw gaven is voor **de voedselbank**



10 november

1^e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in actie, werelddiaconaat**

- **Duurzame landbouw in de hoge Andes in Bolivia**

Door klimaatverandering valt de regen in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Boeren en boerinnen gaan samenwerken in coöperaties. Dankzij waterreservoirs kunnen ze hun land irrigeren. Ze leren inheemse groenterassen weer waarderen en biologisch verbouwen. Jongeren zien weer toekomst op het platteland. Stadsbewoners leren stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs op 4.000 meter hoogte landbouw mogelijk is. Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat onder andere de boeren en boerinnen in Bolivia. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

2^einzameling van uw gaven is voor **de eigen diaconie**

17 november

1^e inzameling van uw gaven is voor **plaatselijk missionair werk**

De vakantie bijbel week, de missionaire commissie, de paasbroodjes actie, een kraam op de jaarmarkt, filmhuis, de kerstpakketten actie en nog veel meer. Helpt u mee de plaatselijke missionaire activiteiten mogelijk te maken en te houden?

2^e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten en willen we toch samen in stand houden.



24 november

1^e inzameling van uw gaven is voor **PKN pastoraat**

- **Pastoraat, met het oog op het einde**

Pastoraat is omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. Aandacht geven aan mensen in de gemeente én aan mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangnissen of bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema: aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken. Geef in de collecte en steun het pastorale werk van de Protestantse Kerk. Van harte aanbevolen.

2^e inzameling van uw gaven is voor **de eigen diaconie**

Collecten voor de eigen diaconie

Alle diaconieën van de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn werken samen in het DPA (Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn), vanuit het DPA worden verschillende acties georganiseerd zoals een rozenegroet of cadeaupakketje voor de Penitentiaire Inrichting (gevangenis), een inzameling voor de Kleding- en voedselbank Groene Hart en het werven van vrijwilligers om een Schuldhulpmaatje te kunnen worden. In november wordt een gezellige middag voor de oudere gemeenteleden georganiseerd en in de Advent- en Veertigdagentijd ontvangen zij een kalender.

Jaarlijks wordt een verplichte bijdrage afgedragen aan de PKN, het diaconaal quotum. In de zomermaanden maken we voor kinderen in het dorp die niet op vakantie kunnen een 'vakantietasje'. Ook wil de diaconie hulp kunnen bieden aan mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt. Dat betekent soms een tas met boodschappen ergens bezorgen of iemand naar het ziekenhuis rijden. **Helpen waar geen helper is!**

Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen. Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op: ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste projectdoel.

Uw en jouw diaconie, Omzien naar elkaar!



Collecteverantwoording september 2024

Kerk:	08/09	€	173,75
	29/09	€	271,15
Onderhoudsfonds:	01/09	€	171,25
	22/09	€	191,25
Diaconie:	01/09	€	188,50
	15/09	€	185,25
	29/09	€	270,20
Kerk in Actie/PKN			
Jeugdwerk:	08/09	€	176,75
Werelddiaconaat:	15/09	€	192,25
Vredesweek:	22/09	€	194,75

Petrus adventskalender bestellen

De Petrus-adventskalender is weer te bestellen! Het thema is dit jaar: 'Als nieuw! Leven in het licht'. Tijdens Advent mogen we verwachtingsvol uitzien naar de komst van Jezus, en zo valt in het donker van deze wereld het licht van Gods koninkrijk al naar ons toe.

Bestel de kalender via www.protestantsekerk.nl/adventskalender/ dan heeft u hem op tijd in de brievenbus.



Bron: Petrus nieuwsbrief, 26 oktober 2024

In Memoriam Rein Zaal

Rein is geboren op 5 maart 1945 als oudste zoon van Anton Zaal en Truus Qualm op de "Zalenwerf" nummer 119. Op 17 juli 1948 werd broertje Dick geboren en op 25 juli 1956 was met de geboorte van zusje Mieke het gezin compleet.

Opa werkte op de boomkwekerij en oma zorgde voor de kinderen en het huishouden. Rein is na het behalen van de Tuinbouwschool gaan werken op de kwekerij in de Loete van zijn vader en nam deze later van hem over. Bij zijn pensioen werd de kwekerij overgedaan aan onze broer Tim.

Rein en Corrie hebben elkaar ontmoet op de kermis in Boskoop. Ze zijn getrouwd op 14 oktober 1964. Er werden 3 kinderen geboren. Trudy, Jeanette en Tim. Het gezin groeide. Er kwamen 2 schoonzons en 1 schoondochter bij. Ton, René en Simone. 6 kleinkinderen mochten onze ouders verwelkomen. Mathijs en Coen, Manon en Timo, Nina en Daimy. Hier heeft hij veel van kunnen genieten samen met onze moeder. De familie breidde zich uit met Linsey en Sophie. Op 17 november 2020 werd achterkleinkind Fitz geboren waar hij ook nog veel plezier aan heeft beleefd. Wat was hij trots dat hij overgrootvader werd. En onze moeder overgrootmoeder.

Sport was zijn grote passie. Voetbal, tennis en wielrennen. Hij was vele jaren vrijwilliger bij Hazerswoudse Boys en Tehado.



In 2019 werd er prostaat- en darmkanker geconstateerd. Tijdens de behandelingen hiervan heeft hij veel tegenslagen moeten te verduren maar hij krabbelde steeds weer op. Totdat er een tumor in zijn long werd gevonden en niet meer was te behandelen. Zijn gezondheid was te broos en hij was niet sterk genoeg. Telkens moest hij een stukje inleveren. Uiteindelijk kwam hij de laatste 4 weken van zijn leven op bed terecht omdat hij zo moe was en zijn lichaam niet meer wilde.

Maar toch hij zag lichtpuntjes. Vorige week maandag 14 oktober waren onze ouders 60 jaar getrouwd. Een mijlpaal die hij wilde halen, ook voor onze moeder. En dat is ook gelukt. Daarna heeft hij het leven opgegeven en is op woensdagmiddag 16 oktober overleden.

Onze lieve moeder heeft onze vader tijdens zijn ziekteperiode met behulp van de thuiszorg verzorgd. Hiervoor hebben wij als familie veel waardering.

Afgelopen dinsdag 22 oktober hebben wij hem naar zijn laatste rustplaats gebracht op de algemene begraafplaats hier in Hazerswoude dorp.

Because We Carry – verslag vrijwilligerswerk vluchtelingenkamp Lesbos

Beste mensen,

Van 13 tot 22 september 2024 hebben wij als vrijwilliger gewerkt op een vluchtelingenkamp te Lesbos. Dit hebben wij gedaan via de organisatie Because We Carry (www.becausewecarry.org).



Het was voor ons een intensieve week, maar dat hebben wij met liefde gedaan! We hebben onze handen uit de mouwen gestoken en de moestuin omgezet van het zomer- naar het winterseizoen en de groenten geplant die nodig zijn voor de vluchtelingen. In het pakhuis zijn alle schoenen uitgezocht op maat en seizoen, dat was een flinke klus, maar ook dat hebben we geklaard met elkaar!



We zijn meerdere keren op het vluchtelingenkamp geweest en hebben met onze eigen ogen de schrijnende situatie gezien, waar zij in moeten leven. Het was fijn dat we iets konden betekenen, de uitzichtloosheid konden omzetten in liefde en medemenselijkheid. Met de liefste glimlach hebben we voedselpakketten uitgedeeld. We hebben spullen gegeven aan de vrouwen, zoals waterflessen en luiertassen voor de baby's die geboren worden in het kamp. Op een ochtend mochten de mensen kleding en rugzakjes komen ophalen en meenemen wat ze nodig hadden, zoals een kinderwagen voor een kind met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Dankbare gezichten! Coördinatoren hielden bij wat gegeven werd om zo tot een eerlijke verdeling te komen.



We hebben activiteiten georganiseerd voor de vrouwen en kinderen zoals een beautymiddag, een dansparty en steentjes beschilderen om iets van ontspanning te creëren in deze moeilijke situatie. Mooi om te zien hoe de vrouwen uit bijvoorbeeld Somalië, Syrië, Afghanistan, Eritrea en Soedan zorgen voor elkaar. Samen dansen op de muziekstijlen die elk land met zich meebrengt. Elkaar nagels lakken en maskertjes opbrengen en gezichten harsen met een touwdraadje, hopelijk even wat afleiding brengend in het alledaagse leven in het vluchtelingenkamp.

**Onze hartelijke dank aan de kerkgenootschappen, die een financiële donatie gegeven hebben!
Uw donatie is erg goed terechtgekomen!**

Met vriendelijke groeten, Elsbeth van Viegen, Kirsten Bruijnes, Nieske de Meij en Jolanda de Mooij.



Kerkelijke stand

Overleden:

Op 16 oktober 2024 dhr. R. Zaal, in de leeftijd van 79 jaar

Op 17 oktober 2024 mevr. C.M.E. Hesseling-Groen in 't Woud, in de leeftijd van 88 jaar.

Nieuw ingekomen in onze gemeente:

Dhr. B Wagenaar en mevr. D. Wagenaar-Sikma

Mevr. J.A.H. Veldhuijzen

Verhuisd binnen onze gemeente:

Dhr. P.J.A. Timmermans en mevr. M.A. Timmermans-Snel

Dhr. M.W.S. Van Rijthoven

Verhuisd en vertrokken naar andere gemeente:

Dhr. T.P.J. Timmermans

Bron: Kerkelijk bureau

Jarigen: 80+

2 november

Mevr. A.S. Slappendel

88 jaar

10 november

Mevr. I. van Elburg - van Vliet

90 jaar

16 november

Dhr. D. van Vliet

91 jaar

27 november

Dhr. K. Hoogendoorn

83 jaar

Mevr. N. Windemuller – Greving

83 jaar

29 november

Dhr. G. Hassefras

92 jaar

Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl)

Bron: Kerkelijk bureau

Jarigen: 4 jaar

26 november

Maud Kastelein

Maandelijks vermelden we de 4-jarigen. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl).

Bron: Kerkelijk bureau



Veilige gemeente, vertrouwenspersonen

Als je je ergens veilig moet kunnen voelen, dan zou dat in je kerk of je eigen gemeente moeten zijn. In het kader van Veilige Gemeente (geïnitieerd door de Protestantse Kerk in Nederland) zijn er nu ook bij ons onafhankelijke vertrouwenspersonen beschikbaar. Wij zijn blij dat wij Protestantse Gemeente “De Korenaar” en de Protestantse Gemeente te Koudekerk aan de Rijn en Hazerswoude-Rijndijk, de namen en contactgegevens van twee onafhankelijke vertrouwenspersonen bekend mogen maken:



- Mevr. Manon El Masoudi
E-mail: vertrouwenspersoon@pknkoudekerk.nl
Mobiel nr. 06 41151103
- Dhr Gert van Zanten
E-mail: vertrouwenspersoon@pghkorenaar.nl
Mobiel nr. 06 51821026

Beide kerkenraden gaan nu voor het juiste (beleids)kader zorgen om een veilige gemeente te blijven. De hebben zich in de kerkdienst van 6 oktober 2024 zich geïntroduceerd. De kerkenraad zal u op de hoogte houden van de preventieve maatregelen rond Veilige Gemeente. Mocht er iemand binnen de gemeente zich niet veilig voelen, geïntimideerd, gediscrimineerd of seksueel ongepast benaderd zijn door iemand vanuit de kerkelijke organisatie, dan kan één van de vertrouwenspersonen worden benaderd.

Veilige gemeente, gedragscode vrijwilligers

Als kerkenraad zijn we bezig om een Veilige gemeente te worden en blijven. Het is belangrijk dat we bepaalde punten goed beschrijven. Daarom zal u de komende tijd hier steeds meer over horen. De Kerkenraad vindt het belangrijk dat haar medewerkers, vrijwilligers en ambtsdragers in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het vrijwilligerswerk plaats kan vinden. Daarom hebben wij als kerkelijke gemeente voor al onze medewerkers een gedragscode opgesteld in lijn met het modelgedragscode van de PKN.

GEDRAGSCODE VRIJWILLIGERS

Protestantse gemeente “De Korenaar” Hazerswoude-Dorp.

Deze gedragscode is geschreven voor de kerkelijke vrijwilligers van de Protestantse Gemeente te Hazerswoude-Dorp.

Kerkelijke vrijwilligers zijn allen die door hun functie een bijzondere verantwoordelijkheid in de kerkelijke gemeente hebben en die daarin het vertrouwen van de gemeente genieten.

Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel ons leert, over omgang met elkaar. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar. Deze kernwaarden vormen de onderliggende basis voor de concrete gedragsregels die in deze code worden genoemd.

Deze code, gebaseerd op de modelgedragscode van de PKN, wil een hulpmiddel zijn om ongewenst gedrag van kerkelijke vrijwilligers te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken. De kerkenraad heeft in samenwerking met de PG Koudekerk / Hazerswoude-Rijndijk hiertoe twee vertrouwenspersonen aangesteld.

De kerkenraad vindt daarom afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat alle leden van onze gemeente zich veilig moeten kunnen voelen. Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat



en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

De kerkenraad zal alle kerkelijke vrijwilligers informeren over ons beleid Veilige Gemeente en onderstaande omgangsregels en gedragscode met u bespreken en overhandigen. Zo werken wij aan bewustwording om de gedragscode na te leven.

Aldus vastgesteld in de kerkenraadvergadering van 14 oktober 2024

1. Veilige omgeving

We werken samen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt en vrijuit het geloof kan beleven.

2. Respect

We respecteren elkaar en anderen. We benaderen de ander niet op een manier die haar of hem in waardigheid en integriteit aantast. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en andere kwetsbaren. Extra zorgvuldig zijn we bij pastorale en diaconale contacten, omdat we weten dat machtsverschillen hier een rol kunnen spelen.

3. Geheimhouding

We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke (waaronder persoonlijke) informatie of gegevens van anderen, waaronder alles waarop onze geheimhoudingsplicht betrekking heeft.

4. Persoonlijke integriteit

We respecteren de rechten van de ander. We berokkenen de ander geen schade. We gebruiken geen fysiek of mentaal geweld.

5. Lichamelijke integriteit

We respecteren elkaars lichamelijke integriteit. We zijn terughoudend in fysiek contact.

6. Privacy

We respecteren de privacy van de ander.

7. Taalgebruik

Ons taalgebruik is respectvol. We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste (seksueel getinte) opmerkingen over het persoonlijk leven of uiterlijk van de ander. We praten met respect over de ander, ook via de sociale media. Ook wanneer de ander niet aanwezig is. We roddelen niet en maken geen beschadigende grappen of opmerkingen over anderen.

8. Financiële belangen

We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein. Met giften gaan we zorgvuldig om, zowel bij het aannemen als doorgeven.

9. Seksueel misbruik

We volgen in geval van (seksueel) misbruik door vrijwilligers of beroepskrachten, of bij vermoedens daarvan, het Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezag relaties. Onder seksueel misbruik wordt verstaan: ieder grensoverschrijdend gedrag, misbruik van macht of vertrouwen, waarbij een machtsverschil of een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de benadeelde en de beschuldigde, waarbij beschuldigde een vrijwilliger of beroepskracht binnen de Protestantse Kerk in Nederland is. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en een minderjarige zijn onder geen beding goorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.



10. Een cultuur van openheid

We zetten ons in om samen te werken aan een cultuur van openheid. Dat draagt bij aan de gemeente als een veilige omgeving. We zijn alert en spreken elkaar aan, wanneer we signalen opvangen of situaties van ongewenst gedrag meemaken. Wanneer we aarzelen over de aanvaardbaarheid van gedrag van onszelf of een ander, kunnen we contact zoeken met een van de vertrouwenspersonen.

Kort verslag kerkenraad 9 september 2024

Aanwezig: Meinte Vierstra, Annette van den Bosch, Marianne Bol, Mark v.d. Haven, Karin Jansen, Annemieke Hoogendoorn, Anneke de Jong, Ottolien de Vlaam, notulist Joke Wolvers.

Afwezig: Ellen de Gelder, Nelleke de Beus, Trudy den Haan, Simon Voets, Alfred Hoogendoorn, Ben Kalisvaart, Martien van Zanten.

1. Opening

Ottolien opent met een gedicht uit 'Op vleugels van verwondering' door Janneke Nijboer.

2. Verslag overleg kerkenraad 13 mei 2024 - actielijst

Verslag overleg kerkenraad 8 juli 2024:

- We bespreken dat Ottolien de nieuw ingekomen leden van De Korenaar zal bezoeken.

Actielijst:

- Website aanpassen: dit wordt verder opgeschoond en door Jan Luuk en Robert. Karin biedt zich aan hierover verder mee te denken.
- Avondmaal in de Driehof: Anneke heeft via de mail contact opgenomen met de Hervormde en Rooms Katholieke gemeente zodat dit besproken kan worden.

3. Uit de commissies

- Missionaire Commissie: De jaarmarkt was een succes.
- College van Kerkrentmeesters: de risico-inventarisatie is gedaan. Er is besproken dat er meer ingezet kan worden op het verhuren van de zalen. Er moeten wat zaken ook i.v.m. het beleidsplan goed besproken worden. Dit komt op de actielijst.
- Pastoraat. Ds. Jan Werkman geeft aan dat hij wat krap in de tijd zit en graag uitbreiding van zijn tijd zou willen. Degene die niet aanwezig zijn worden via de mail gevraagd hoe ze hierover denken. We bespreken kort wat er momenteel speelt.

4. Nieuwe wegen

Karin heeft iemand benaderd om een nieuwe Korenaargroep (Geloven met kanker/ernstige ziekte) te starten. Dit is tot op heden nog niet gelukt. Ook is Tikva (christelijke yoga) eerder ter sprake gekomen; dit is even op de langere baan momenteel.

Het zou fijn zijn als er een activiteitenagenda komt.

Er wordt geopperd of we een thema-avond over Euthanasie kunnen organiseren voor de Korenaarleden en andere belangstellenden.

5. Startzondag 15 september

Annette heeft dit met Nienke Wanders voorbereid. Het thema (van het kerkelijk jaar) is: 'Als nieuw'. Er zullen groepjes zijn: een groepje maakt kaarten (o.l.v. Annette), een groepje gaat zingen (o.l.v. Heleen) en een groepje zal (o.l.v. Nelleke) over een thema praten. De dienst zal interactief en feestelijk worden.

6. Gemeentevergadering 22 september

We bespreken hoe deze vergadering vorm zal krijgen. De vergadering zal zijn in de grote zaal, met koffie. Karin zal notuleren. Meinte zal de vergadering voorzitten met hulp van de medeopstellers van het beleidsplan.



7. Kerk en schooldienst 29 september

Deze zal in onze kerk zijn. Het wordt een kinderdienst waarbij de kinderen in de kerk blijven zitten; een laagdrempelige dienst.

8. Koffieconcert, 3 november

Vanuit de organisten is gemeld dat zij graag regelmatig een koffieconcert willen geven. Deze keer zal dit door Theo Griekspoor gedaan worden. Het zal in de Groene Hart Koerier vermeld worden.

9. Ledenlijst en PR

Er wordt besproken dat binnen de eigen app wellicht een ledenlijst geplaatst kan worden. Er wordt voorgesteld om een papieren ledenlijst te verschaffen. Ook wordt besproken dat Kerkklanken alleen nog digitaal beschikbaar is. Wellicht een digitale nieuwsbrief met linkjes (naar de website) erin. Er zou een werkgroep opgericht kunnen worden over dit onderwerp. Karin biedt zich aan voor een commissie PR en communicatie. Ook de website wordt momenteel geactualiseerd en verder bekeken.

10. Beroepingstraject

Tekst profielschets wordt doorgenomen, er worden wat aanpassingen gedaan.

Vacature tekst: hier wordt een kleine aanpassing gedaan.

Beroepingscommissie: Enkele mensen hebben hierop positief gereageerd. Ottolien en Meinte gaan nog diverse mensen vragen.

De profielschets zal in de gemeentevergadering 22 september aan de gemeente voorgelegd worden.

11. Rondvraag

- 2 maart 2025, afsluiting bijbelvakantieclub: Die zal in de hervormde kerk zijn; in de Korenaar zal dan geen kerkdienst zijn.
- De kerstnachtdienst is in de Hervormde Kerk, net als het kinderkerstfeest.
- Er wordt gevraagd of er al een afspraak staat met de mensen die de website gaan aanpassen.

12. Sluiting

Mark sluit af met een stukje uit het boekje van Zeeger de Graaf: 'Dan weet je het wel'.

Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt!

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek worden de situatie, wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op welke tijden de hulp van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week zijn, zowel overdag als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. Daarnaast hebben wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.

Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl

Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn!



Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker. U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: scriba@pghkorenaar.nl

Van de redactie

Redactie: Jan Pels, tel. 58 83 68
Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13

Druk: Drukwerkteam PGH



Vind ons leuk op [facebook.com/PGH Korenaar](https://facebook.com/PGH_Korenaar)

Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren tot 21 november a.s. bij de redactie via e-mail: postkerkklinken@hotmail.com of kerkklinken@pghkorenaar.nl.



Bijbelleesrooster november 2024

Datum	Dag	Onderwerp	Bijbeltekst
1	Vrijdag (Allerheiligen)	Hoogverheven én dichtbij	Psalm 138
2	Zaterdag (Allerzielen)	Streef naar vrede	Psalm 34
3	zondag	Strikvragen	Marcus 12:13-27
4	maandag	Wijsheid en dwaasheid	Prediker 7:1-14
5	dinsdag	Het juiste midden	Prediker 7:15-29
6	Woensdag (Dankdag)	Zinloos?	Prediker 8:1-17
7	donderdag	Eet, drink, geniet!	Prediker 9:1-12
8	vrijdag	Weldadig	Psalm 133
9	zaterdag	Heilige voorschriften	Leviticus 19:1-18
10	zondag	Het belangrijkste gebod	Marcus 12:28-37
11	maandag	Dwaasheid	Prediker 9:13–10:7
12	dinsdag	Nog meer dwaasheid	Prediker 10:8-20
13	woensdag	Advies aan de jeugd	Prediker 11:1-10
14	donderdag	Lees niet te veel!	Prediker 12:1-14
15	vrijdag	Naar de Filistijnen	Zacharia 9:1-8
16	zaterdag	Schadeloos	Zacharia 9:9-17
17	zondag	Armoede en overvloed	Marcus 12:38–13:2
18	maandag	Onoverwinnelijk	Zacharia 10:1-12
19	dinsdag	Stok en staf	Zacharia 11:1-9
20	woensdag	Ondeugende herder	Zacharia 11:10-17
21	donderdag	S.O.S.	Psalm 69:1-19
22	vrijdag	Prijs de HEER!	Psalm 69:20-37
23	zaterdag	Geen mooi vooruitzicht	Marcus 13:3-13
24	zondag	Een eind aan de gruwel	Marcus 13:14-27
25	maandag	Wees waakzaam!	Marcus 13:28-37
26	dinsdag	Kom in actie, God!	Psalm 74
27	woensdag	De vlam in de pan	Zacharia 12:1-8
28	donderdag	Bitter verdriet	Zacharia 12:9–13:1
29	vrijdag	Schoonmaakactie	Zacharia 13:2-9
30	zaterdag	Godelijk oordeel	Psalm 17



Gegevens Protestantse gemeente

Predikant: Jan Werkman (ambulant)

tel. 0172-589164

Kerkenraad:

Preses: Meinte Vierstra

Scriba: Annemieke Hoogendoorn

e-mail: kerkenraad@pghkorenaar.nl

e-mail: preses@pghkorenaar.nl

e-mail: scriba@pghkorenaar.nl

Diaconie:

Voorzitter: Martien van Zanten

Secretaris: Mieke den Haan - Zaal

Penningmeester: Anneke de Jong - v.d. Willik

e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl

Vertrouwenspersonen:

- Mevr. Manon El Masoudi

E-mail: vertrouwenspersoon@pknkoudekerk.nl

Mobiel nr. 06 41151103

- Dhr Gert van Zanten

E-mail: vertrouwenspersoon@pghkorenaar.nl

Mobiel nr. 06 51821026

Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente:

ING-bank: NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente

Rabobank: NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente

Diaconie: NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente

Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse Gemeente

Adres kerkgebouw De Korenaar:

Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp

Kerkdiensten:

09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april

10.00 uur: vanaf de eerste zondag van november

Viering van het Heilig Avondmaal:

Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken

Bediening Heilige Doop:

Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de scriba

Huwelijksbevestigingen: info via de scriba

Begrafenissen: info via de scriba

Coördinatie overige taken: Erna Voets en Heleen Polderman

Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel

