



GEMEENTEBRIEF

1 december 2024

Volgnummer 1662

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad:

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker.

U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: scriba@pghkorenaar.nl

Deze week zondag 1 december 10.00 uur, 1^e zondag van advent,

gaat voor ds. Han van Popering uit Aalsmeer. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Hilbrand Zintel is de koster en het orgel wordt bespeeld door Piet Boon. Ouderling van dienst is Trudy den Haan, Marian Zintel en Anneke de Jong zijn diaken van dienst en Heleen Polderman verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt bediend door Jan Luuk van Dijk. Bij de oppas is Daisy Hoogendoorn. De kindernevendienst zal onder leiding van Guido Nieuwenhuijse starten met het adventsproject. De collecten zijn voor Kerk in Actie - Wereld diaconaat en onderhoudsfonds. Daarnaast is er een Avondmaalcollecte voor 4watoto. De koffie wordt verzorgd door Simon en Erna Voets.

1^e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, werelddiaconaat

Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. De christelijke organisatie Bethania vangt deze kwetsbare kinderen na schooltijd op in twee opvangcentra, ze krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche. Met je bijdrage aan de collecte steun je het wereld diaconale werk van Kerk in Actie, zoals de hulp aan kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank

2^e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds

Heilig Avondmaal

Vandaag vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer en doen dit weer door naar voren te komen voor brood en wijn.

U (jij) loopt dan door het middenpad naar voren waar u van de predikant een stukje brood ontvangt. Van de diaken ontvangt u daarna een cupje met wijn of druivensap. Waarna u weer in de bank plaats kunt nemen. Wanneer je liever een zegen (voor jullie kind) wilt ontvangen kan je (kind) de handen gesloten houden. De predikant zal dan een zegen uitspreken.

Is het lastig om naar voren te komen, dan kan de diaken het Avondmaal in de bank bedienen.

Wilt u dan in de bank achter de kerkenraadsleden komen zitten?

We hopen op een mooie viering met elkaar.

Uw en jouw diaconie

Orde van dienst 1 december 2024 1^e zondag van advent

Orgelspel

Lied voor de dienst 433: 1,3,4

Welkom

Stil moment

Intochtslied Psalm 25: 1,2

Votum en groet

Kyriëgebed

Kyriëlied 281: 1,2,3

Gebed bij de opening van de
schriften / gebed van de zondag

Gesprek met de kinderen

Adventsproject: "Bestemming
Betlehem"

Schriftlezingen:

Jesaja 21:1 t/m 12

Marcus 13 33 t/m 37

Zingen 130a: 1,2,3

Verkondiging

Zingen 749: 1,2

Onder naspel komen kinderen terug
Liturgie van de Maaltijd van de
Heer

Zingen 749: 3

Dankzegging en voorbeden

Delen van brood en wijn/sap

Kinderen worden uit de crèche
gehaald

Slotlied 451: 1,4,5

Zegen

Zingen 3 x amen

Avondmaalcollecte, de inzameling van uw gaven is voor; project 4Watoto



Bij 4Watoto stellen we ons een opgewekte en bloeiende regio Kivu in DR Congo voor. Wij geloven dat de Noord-Kivu regio in DR Congo naar een hoger plan kan worden getild door de emancipatie van haar kinderen en jeugd. DR Congo heeft een van de jongste bevolkingen ter wereld. De emancipatie van de jeugd creëert de weg naar een duurzame vrede in Kivu, met meer gelukkige en zelfvoorzienende mensen, een veerkrachtige economie, een hogere levensstandaard en versterkte gemeenschappen. Wanneer kinderen en jongeren hun volledige potentieel bereiken, zullen ze in staat worden gesteld om als voorbeeld te fungeren voor hun medemens en hen op een positieve manier te beïnvloeden. Deze invloed zal zo veel verder reiken dan de 4Watoto stichting zelf. Onze rol is het creëren van stimulerende omgevingen die staan op drie belangrijke fundamenten:

1. Een veilige ruimte om in op te groeien
2. Handvatten om jezelf te ontplooien en vaardigheden te creëren
3. Kansen om vaardigheden in waarde om te zetten

Dit alles zodat kinderen echt kind kunnen zijn, zich mogen ontplooien tot zelfverzekerde unieke jongeren en op eigen tempo in staat zijn te groeien tot zelfbewuste onafhankelijke mensen. Helpt u ook mee!?

Volgende week zondag 8 december 10.00 uur, 2e zondag van advent,

Volgende week zondag 8 december 10.00 uur, 2e zondag van advent, gaat voor ds. Marloes van Doorne uit Almkerk. Alfred Hoogendoorn is de koster en het orgel wordt bespeeld door Corné van Doorne.

Ouderling van dienst is Ottolien de Vlaam, Martien van Zanten is diaken van dienst en Rita de Gelder verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt bediend door Arend van Zanten. Bij de oppas is Jady Hoogendoorn en de kindernevendienst wordt geleid door Sharon Kastelein. De collecten zijn voor de eigen diaconie en de kerk.

De koffie wordt verzorgd door Joke Roeloffs en Francien van Zanten.

De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevr. Alie Slappendel.

Ze worden gebracht door Willy Zintel.

Uit de gemeente

Hartelijk bedankt voor het prachtige bloemstuk, gebracht door Anneke en Arend, namens de Korenaargemeenschap.

Ook ben ik blij met de mooie kaarten met lieve wensen die zijn toegestuurd. Het alles heeft een heel feestelijke verjaardag gegeven!

Ida van Elburg

Beste mede kerkleden van de Korenaar,

Met gevoelens van grote dankbaarheid mag ik heden namens 5 kerkleden van onze Korenaar u een mooie aankondiging doen.

Wij zijn inclusief 1 lid in herinnering, met z'n zessen geboren en getogen in Hazerswoude en ook in onze Gereformeerde Kerk (de Witte Duif) gedoopt.

Allen in het laatste jaar van de oorlog op de wereld gekomen, vanaf april 1944 tot en met maart 1945.

Vanaf heden, december 2024 t/m eind maart 2025, zijn er nog 2 van onze groep van 5, die de 80 jaar hopen te mogen vieren.

Want nog maar kort geleden op 16 oktober moesten wij van een klasgenoot en mede kerklid Rein Zaal afscheid nemen.

Tijdens een bezoek, kort voor zijn overlijden, heb ik er nog over gesproken met Rein dat we deze mijlpaal, mogelijk zonder hem erbij, wilden gedenken.

Rein wilde met deze wetenschap ook heel graag in ons rijtje genoemd worden omdat we beseffen dat we allen veel beleefd hebben met elkaar.

Wij zijn met dit groepje op 1 april 1950 in de lagere (Basis) School Met Den Bijbel in Hazerswoude-Dorp (Zuid Egge) aan de 6.5 jarige basisonderwijs periode begonnen.

Daarna hebben 3 van dit groepje onder de paraplu van De School Met Den Bijbel 4 jaar MULO gevolgd, en de overige deden elders vakonderwijs op middelbaar niveau.

De openbare belijdenis van ons geloof vond vanaf 1965 plaats en de meesten zijn daardoor van ons niet alleen maatschappelijk, maar ook kerkelijk via het kerklidmaatschap betrokken geraakt tot aan de dag van vandaag.

Wij voelen ons met de uitspraak "Eben Haëzer" getypeerd.
'Tot hertoe heeft De Here ons geholpen'.

Wij willen onze dankbaarheid in onze kerkgemeenschap op deze manier uiten.
en hopen dat de voorganger zijn dankgebed in de kerkdienst van zondag 1 december naar de Almachtige deze gevoelens uitspreekt.

Na de dienst, met koffie en/of thee zorgen we vanzelfsprekend voor de *traktatie* en dat we dankbaar mogen memoreren over de voorbije en komende generaties met de geliefde 'Geloofsgenoten' in ons aller Korenaar.

Namens: (Roepnamen)

Jaap Jansen

Nel van der Spek

Jan Pels

Joke Slappendel

Piet Bos

Rein Zaal (in herinnering)

Vriendelijke groet,
Piet Bos

Steenverkoop!

Vanaf deze week is de steenverkoop weer terug!

Naast de gebruikelijke takken, noten en breisels zijn er nu ook houtwerken van Ben Kalisvaart in de verkoop. Deze houtwerken worden met een speciale brander door Ben handgemaakt. Erg leuk! De prijsjes staan op de items en voor de takken en de noten kunt u de prijs vinden op het blaadje dat op de steen ligt.

De opbrengst kan contant in het bakje gedaan worden of via de QR code overgemaakt worden. Mocht dit alles niet lukken dan kan er ook nog overgemaakt worden naar de missionaire commissie op rekeningnummer NL51 RABO 0325908370 onder vermelding van "steenverkoop".

De opbrengst is bedoeld voor de Stichting 4Watoto (<https://www.4watoto.com>) dat sinds 2020 een gezinshuis runt in Goma in Congo. In het multifunctionele gezinshuis worden weeskinderen opgevangen en wordt ook scholing aangeboden. Op dit moment wonen er in het gezinshuis 13 meisjes (3 tot 15 jaar) en 12 jongens (3 tot 17 jaar).

Met hartelijke groet,
De missionaire commissie.

Aanleveren namen voor kerstpakket/kerstattentie

Kent u iemand: buur, kennis, familielid of wie dan ook die of een kerstpakket kan gebruiken of een steuntje in de rug of bedankje in de vorm van een kerstattentie: lever deze naam in. Er hoeft dus geen band te zijn met de kerk als deze persoon of personen maar in Hazerswoude-Dorp of Benthuizen wonen. Alles wat wij van u horen, is vertrouwelijk. Wij roepen u dus hierbij op om namen en adressen (evt. met motivatie) aan te leveren voor kerstpakketten of kerstattenties.

Graag mail naar meintevierstra@outlook.com
of bel 0623488964



Zoals u weet is het al jaren traditie om in december, als gezamenlijke kerken van Hazerswoude- dorp, een kerstpakkettenactie te houden. Bedoeld voor mensen *woonachtig* in Hazerswoude en Benthuizen die het financieel zwaar hebben, of op een andere wijze een moeilijke periode doormaken.

Juist in deze periode willen wij mensen hiermee een steuntje in de rug geven.

Afgelopen jaar is onze actie een groot succes geweest! Dankzij uw medewerking zijn er 150 pakketten bezorgd!

Vandaar: SPONSOR EEN KERSTPAKKET

En laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp samen onze medemens helpen! Een kerstpakket kost € 40,00

Elke bijdrage groot of klein is van harte welkom!

Op rekeningnummer NL72 INGB 0008 8597 71

t.n.v. DPGH Kerstpakkettenactie onder vermelding van Kerstpakket. Op verzoek en na vermelding van uw mailadres ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114



(N)U zijn wellekome

Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen uit Hazerswoude-Dorp tussen 10 en 11.30 uur welkom zijn voor een kop koffie of thee, georganiseerd door de 3 kerken in Hazerswoude-Dorp. Ook niet-kerkelijk bent u van harte welkom!

Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting – zo breed en zo laagdrempelig mogelijk. Mensen krijgen de gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten die ze anders misschien niet zo snel zouden tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen. Soms zit ergens de kamer helemaal vol en een andere keer ben je maar met een paar mensen.

Waarom in de advent?

Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het is waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zo veel woorden gezegd worden.



Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers?

maandag 2 december 2024	Fam. Hagendoorn	Voorweg
dinsdag 3 december 2024	Goedemorgen koffie	Parochiehuis
woensdag 4 december 2024	Fam. Schupper	Zuidegge
donderdag 5 december 2024	Fam. Van der Linde	Dorpsstraat
vrijdag 6 december 2024	Fam. Hoogendijk	Korenmolenlaan
zaterdag 7 december 2024	Fam. Van der Linde	Dorpsstraat
zondag 8 december 2024	Parochiehuis, Korenaar, Regenboog	
maandag 9 december 2024	Fam. Alkemade	Loeteweg

dinsdag 10 december 2024	Goedemorgen koffie	Regenboog
woensdag 11 december 2024	Fam. Windemuller	Wilgenroos
donderdag 12 december 2024	Fam. Zintel	Eikenlaan
vrijdag 13 december 2024	Fam. Oppelaar	Westeinde
zaterdag 14 december 2024	Fam. Van der Werf	Dorpsstraat
zondag 15 december 2024	Parochiehuis, Korenaar, Regenboog	
maandag 16 december 2024	Fam. Kortekaas	Bentweg
dinsdag 17 december 2024	Goedemorgen koffie	Korenaar
woensdag 18 december 2024	IKC Sterrenwijzer (vml. Michaelschool)	V. Van Goghstraat
donderdag 19 december 2024	Fam. Van 't Wout	Vermeerstraat
vrijdag 20 december 2024	Fam. Hassefras	Warnaarkade
zaterdag 21 december 2024	Fam. Oudshoorn	Voorweg
zondag 22 december 2024	Parochiehuis, Korenaar, Regenboog	

Laat u verrassen, stap over de drempel en laat deze gastvrije mensen niet met een volle pot koffie zitten.

Voor meer informatie: Mieke den Haan (Korenaar 06-15205511), Jeroen van Gool (Herv. Gem. 06-2307773) en Conny van Dijk (R.K. 06-40955421)

Lessen bijbels-Hebreeuws

In de Verdieping in de Stevenshof in Leiden-zuidwest geeft ds. Piet Warmenhoven al vele jaren lessen bijbels-Hebreeuws.

Juist in deze tijd nu de kennis van het bijbels-Hebreeuws in de kerken sterk afgenomen is, wil hij graag aan gemeenteleden en anderen met belangstelling inzicht geven in hoe kennis van het Hebreeuws de sleutel is voor een nieuw verstaan van de gehele bijbel – die vrijwel geheel door joden geschreven is en zonder enige kennis van de Hebreeuwse en Aramese achtergrond vaak verkeerd wordt verstaan en uitgelegd.

Hij wil graag een groep voor beginners starten, eens in de veertien dagen van 19.30-22.00 uur op donderdagavonden. Als u daarvoor belangstelling hebt of meer wilt weten kunt u hem mailen.

U krijgt dan van hem een folder/brochure over het belang van kennis van het bijbels-Hebreeuws, over wat u ervoor nodig hebt, over zijn werkwijze en alle praktische vragen als tijd, plaats en kosten (€5,- per avond).

Zijn emailadres is pietwarmenhoven@gmail.com