



GEMEENTEBRIEF

9 maart 2025

Volgnummer 1675

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad:

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker.

U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: scriba@pghkorenaar.nl

Deze week, zondag zondag 9 maart 10.00 uur, gaat voor ds. Erik

de Waard uit Doorwerth. In deze dienst zal Ellen van Zanten worden bevestigd in het ambt van diaken. Jady Hoogendoorn is de koster en het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Ouderling van dienst is Nelleke de Beus en Anneke de Jong is diaken van dienst. Ellen de Gelder zal de schriftlezing verzorgen en Jan Luuk van Dijk de beamer. Bij de oppas/kindernevendienst is Sabine van Zanten. De collecten zijn voor Kerk in Actie - voorjaarszendingsweek en onderhoudsfonds. De koffie wordt verzorgd door Simon en Erna Voets.

1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, voorjaarszendingsweek

China – Toevluchtsoord voor migranten in nood

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun positie is kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan erbij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt onder andere vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale en geestelijke begeleiding en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen cursussen Engels of computervaardigheden volgen en krijgen ze hulp om hun positie te versterken. Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we voor dit project in China dat vrouwen een beter leven geeft. Van harte aanbevolen!

2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

9 maart gemeentevergadering en beroepingscommissie

Op zondag 9 maart zal de beroepingscommissie zich voorstellen aan de gemeente in de gemeentevergadering na de dienst. In deze vergadering zal de beroepingscommissie vragen aan de leden om in één woord te vertellen wat we als Korenaar belangrijk vinden in een predikant. Omdat we weten dat de gemeenteleden zeer betrokken zijn bij het beroepingswerk, willen we ook vragen of de leden namen willen doorgeven van door hen geschikt geachte predikanten/proponenten. De brief met naam graag ondertekend inleveren bij een kerkraadslid of in de box die hiervoor in de kerk staat. Dit kan tot en met zondag 9 maart.

Vanuit de Gemeente

Dhr. Willem Zintel kreeg eind februari het ernstige bericht, dat hij een hersentumor heeft. Dit heeft forse beperkingen tot gevolg; ook een beperkte levensverwachting. Ysbrand zorgt thuis voor hem, gesteund door familieleden. Zij hopen dat nog zo lang mogelijk voor hem te kunnen doen. Uw meeleven wordt op prijs gesteld.

Orde van dienst 9 maart 2025 Het waagstuk in de woestijn

Orgelspel
Lied voor de dienst: Vol van
verwachting zijn wij gekomen
Welkom
Stil moment
Intochtslied: 283: 1,2,4 en 5
Groet
Kyrie: lied 367^e
Lied 763: 1 en 2
Gesprek met de kinderen
Kinderlied
Kinderen gaan naar
kindernevendienst
1^e Schriftlezing Samuël 16: 14-
16 en 23
Lied 807: 1,2,3 en 6
2^e Schriftlezing Lukas 14: 1-13
Lied 539: 1,2 en 5
Een uitleg
Orgelspel
Lied 538
Bevestiging diaken
Ellen van Zanten
Lied 362: 1
Lied 362: 2
Psalm 134: 3
Geloofsbelijdenis
Kinderen komen onder naspel
terug in de kerk
In memoriam dhr. Jan de Gelder
Lied 753: 1,2,3 en 6
Dankzegging en voorbeden
Digitale collecten (kinderen
kunnen worden opgehaald)
Slotlied: 1010
Zegen
Gezongen amen (3 x)

Op vrijdag 28 februari jl. is overleden ons gemeentelid de heer Jan de Gelder. Jan de Gelder is 85 jaar geworden. Wij wensen familie en vrienden Gods troostende kracht toe. De dankdienst voor zijn leven is op zaterdag 8 maart om 11.30 uur in de Korenaar. Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30 uur, ook in de Korenaar.

Volgende week zondag 16 maart 10.00 uur, biddag voor gewas & arbeid, gaat voor ds. Jan Hulzebosch uit Alphen a/d Rijn. Alfred Hoogendoorn is de koster en het orgel wordt bespeeld door Piet Boon. Ouderling van dienst is Ottolien de Vlaam en Marian Zintel is diaken van dienst. Johan Langelaar zal de schriftlezing verzorgen en Arend van Zanten de beamer. Bij de oppas/kindernevendienst is Jady Hoogendoorn. De collecten zijn voor de diaconie en de kerk. De koffie wordt verzorgd door Carla Kalisvaart en Grieta Zintel.

De goedemorgenkoffie

Dinsdag 11 maart om 10.00 uur is de goedemorgenkoffie in het Parochiecentrum.

U bent weer van harte welkom.

De bloemen

De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Heleen Polderman. Het was 23 februari een jaar geleden, dat haar partner Jaap is overleden. Heleen we wensen jou veel sterkte in deze moeilijke tijd.

De bloemen worden gebracht door Yvonne van Zanten.

Spaardoosjes Actie - Steun 4Watoto in Congo

Vanaf zondag 9 maart starten wij opnieuw met de Spaardoosjes Actie. De spaardoosjes zullen vanaf deze datum klaar liggen op de steen in de gang. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen en bij te dragen aan het project 4Watoto in Congo.

Wat is 4Watoto?

4Watoto is een organisatie die zich richt op het bieden van hulp aan kinderen in Congo. Het project ondersteunt kwetsbare kinderen door het opzetten van een gezinshuis waar de kinderen bijvoorbeeld onderwijs krijgen. Het doel van 4Watoto is om deze kinderen een betere toekomst te geven, door hen te helpen opgroeien in een veilige omgeving en hen toegang te bieden tot de middelen die ze nodig hebben om te kunnen leren en zich te ontwikkelen.

Meer informatie over het project kunt u vinden op de website van 4Watoto: www.4watoto.com.

Hoe kunt u bijdragen?

U kunt bijdragen aan deze actie door het spaardoosje fysiek in te vullen met uw bijdrage. De doosjes liggen vanaf 6 maart voor u klaar. Ook is het mogelijk om uw bijdrage over te maken naar het volgende rekeningnummer:

Rabobanknummer: NL51RABO0325908370

Ten name van: Missionaire Commissie Protestantse Gemeente

Onder vermelding van: 'Spaardoosjesactie'

In de komende weken zullen wij meer informatie over het project en de voortgang van de actie verstrekken via de gemeentebrief.

Wij hopen van harte dat u deze actie steunt, zodat we samen een verschil kunnen maken voor de kinderen van 4Watoto in Congo.

Met vriendelijke groeten, **Uw Missionaire Commissie**

Sobere maaltijd in de vastentijd op 19 maart a.s.

Even minderen voor een ander

De tijd voor Pasen wordt ook wel de veertigdagentijd of vastentijd genoemd. Een tijd om zelf iets minder te gebruiken en iets meer te denken om de ander.

De commissie 'Missie, Ontwikkeling en Vrede' organiseert in deze periode, in samenwerking met de andere kerken in Hazerswoude-Dorp, een sobere maaltijd. Een eenvoudige maaltijd, die door de gasten betaald wordt en waarvan de opbrengst gaat naar een goed doel.

Deze sobere maaltijd wordt gehouden op woensdag 19 maart a.s. in de Korenaar, Dorpsstraat 183. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om aan deze maaltijd deel te nemen.

De opbrengst van de vastenactie en de sobere maaltijd gaat altijd naar een goed doel. Dit jaar is dat voor hulp aan een project in Oudtshoorn in Zuid-Afrika. (Alphen aan den Rijn heeft een stedenband met deze gemeente.) In de township Bridgeton is het leven vol gevaren. Het St. Luigi Sorgcentrum biedt jonge kinderen tot aan hun volwassenheid een veilige opvang, begeleiding en scholing. Zo kunnen kinderen in dit centrum veilig opgroeien en zich ontwikkelen. Dat geeft hoop voor de toekomst.



De sobere maaltijd 2025 wordt gehouden op woensdag 19 maart in de Korenaar.

Tijd: 18.00 - 19.30 uur. Uw bijdrage is € 7,00 p.p.

De maaltijd bestaat uit soep, brood en water en u dient zelf een soepbord en lepel mee te nemen. Aanmelden kan d.m.v. een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum, maar u kunt zich ook intekenen op de lijsten in de kerken of u opgeven bij een van de onderstaande adressen:
Riekie Scheer, tel: 0172-588170, riekiescheer@casema.nl
Anneke van Zanten, tel: 0630022787, annekevanzanten@outlook.com
Jolanda Harkes, tel: 0625382555, jolandaharkes@hotmail.com
Henk Schipper, tel: 0638700015, schipperhenk60@gmail.com

Woensdag 2 april

Op woensdag 2 april komt Fik Meijer, schrijver van diverse boeken over Paulus, een lezing geven. In de lezing van Fik Meijer volgen we de apostel Paulus op de voet, wanneer hij talrijke jonge christelijke gemeenschappen bezoekt.

De toegang is gratis voor koffie en thee dient contant betaald te worden.

I.v.m. de maximale capaciteit willen wij u verzoeken u aan te melden via lezingpaulus@pghkorenaar.nl

Inloop 19:00 uur en start 19:30 uur.

Van harte aanbevolen